

Pastoraal team:

pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl

Ziekenzalving of spoed:

pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38
pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62

Secretariaat pastoraal team:

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur
Telefoon: 075 687 12 06
E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl
Website: www.katholiekzaanstreek.nl

4^e zondag van de Advent : Lc. 1, 39-45

“Waarom heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?”

NIEUWS

**Vierde zondag Advent**

Rorate Caeli ('Dauwt hemelen') zijn de eerste woorden van het gregoriaanse intredegezing voor de mis op de laatste zondag van de Advent. Deze zondag wordt daarom 'Zondag Rorate' genoemd.

Het is Kerstmis!

Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5.

Het pastorale team wenst u allen een Zalig Kerstfeest!

Kinderkerstvieringen

Kerstavond (dinsdag 24/12):

- In de St.-Bonifatiuskerk, Zaandam, Kinderkerstviering om 18.30 uur
- H. Maria Magdalenakerk Wormer, kerstavond (dinsdag 24/12) 19.00 u, Familie kerstviering met koor/solozang. De viering is geschikt voor kinderen vanaf de basisschool. Er is géén kinderopvang tijdens deze viering.

Eerste Kerstdag (25/12):

- In de St. Petruskerk, Krommenie, is er om 08.30 uur een Herdertjesmis met een toneelspel.
- In de H. Odulphuskerk, Assendelft, is er om 10.00 uur een Herdertjesviering. Tijdens deze viering kunnen kinderen verkleed gaan als Jozef, Maria, engel of herder. Kinderen die willen meedoen worden om 9.30 uur verwacht achter in de kerk. Graag aanmelden via: odulphus@katholiekzaanstreek.nl
- H. Maria Magdalenakerk Wormer is er om 12.00 u kindje wiegen. Een bijeenkomst geschikt voor de allerkleinste kinderen. Met (groot)ouders een bezoek kunnen brengen aan het Kerstkind. Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen mogen zich verkleeden als de figuren in de kerststal.



Opening jubeljaar 2025

Tijdens de kerstnachtviering op 24 december zal paus Franciscus het Jubeljaar openen. Tijdens de kerstnachtvieringen in alle parochiekerken in Katholiek Zaanstreek gaan wij dat ook doen. Met het aansteken van een 'jubelkaars' in de kerstnacht worden alle parochianen opgeroepen om 'tot eenheid en verbinding met elkaar én met anderen in onze samenleving' te komen. De jubelkaars zal bij elke activiteit die verband houdt met het Jubeljaar worden aangestoken.



Opening Jubileumjaar Sint-Bonifatiuskerk

Op zondag 5 januari 2025 zal het startsein worden gegeven voor het 125 jarig jubileum van de Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam. Er liggen plannen op tafel voor de viering van het jubileum door het jaar heen met als hoogtepunt de pontificale viering waarin Mgr. Jan Hendriks voorgaat op zondag 25 mei 2025 en waarbij iedereen welkom is. U leest daar meer over in de komende parochiebladen.

Aanmelden Eerste H. Communie

In de Zaanstreek vinden de voorbereidingen op én de viering van de E.H. Communie dit seizoen op één centrale plek plaats, namelijk in Assendelft. Heeft u (klein)kinderen die in aanmerking komen voor de E.H. Communie, kom dan naar de informatieavond voor ouders op maandag 6 januari in de pastorie van de H. Odulphuskerk in Assendelft. Aanmelden van de kinderen kan via: communie.zaandam@gmail.com. Het is aan te raden dit op tijd te doen, zodat u niet te laat bent!



Koninklijke onderscheiding voor Nic en Trees Hoogland



foto: Dirk Brand

Het was een extra bijzondere viering in de Jozefkerk in Zaandam afgelopen zondag, want na de viering trad de burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, naar voren. Twee parochianen, Nic en Trees Hoogland - van Tilburg, werden vanwege hun vrijwilligers activiteiten door alle jaren heen in het zonnetje gezet met een Koninklijke onderscheiding. Het echtpaar was compleet verrast en kon hun emoties maar moeilijk verbergen. De lijst van vrijwilligersactiviteiten door alle jaren heen, binnen en buiten de kerk, die de burgermeester memoreerde was bijna te lang om op te lezen. Deze erkenning onderstreept niet alleen hun persoonlijke bijdragen, maar ook het belang van vrijwilligerswerk en sociale betrokkenheid in de (kerkelijke) gemeenschap.

Het pastoresteam wenst Nic en Trees proficiat met deze onderscheidingen!

Willibrordweekend Echternach voor Jongeren

Voor alle jongvolwassenen 25-35 jaar organiseert het jongerenpastoraat van het Bisdome Haarlem-Amsterdam een weekendreis naar Echternach. Het belooft een spiritueel en gezellig weekend te worden, met ruimte voor zowel verdieping als ontspanning. Voor meer informatie kijk op: Bisdome Haarlem-Amsterdam.

Aanmelden kan via: info@jongbisdomehaarlem.nl



Vieringen in Katholiek Zaanstreek 23 dec. – 29 dec. 2024

Ma. 23	09.00 u	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Di. 24	18.00 u	Kerstviering – Marbosko	HH. Martelaren van G, Koog a/d Zaan
	18.30 u	Kinder-kerstviering met kerstspel	St.-Bonifatius, Zaandam
	19.00 u	Eucharistie- Kerstnacht St. Caecilia en solist	H. M. Magdalena, Zaandam 'Kalf
	19.00 u	Familie kerstviering	H. M. Magdalena, Wormer
	19.30 u	Eucharistie – Rotsvast	St. Petrus, Krommenie
	20.00 u	Kerstviering – Marbosko	HH. Martelaren van G, Koog a/d Zaan
	20.00 u	Kerstviering – gemengd koor	H. Jozef, Zaandam
	21.00 u	Eucharistieviering – Kerstnacht * Koor Con Amore	St.-Bonifatius, Zaandam *
	21.00 u	Eucharistieviering – Kerstnacht St.Caecilia	H. Odulphus, Assendelft
	21.15 u	Kerstviering – St. Caecilia	St. Petrus, Krommenie
	22.00 u	Kerstviering – All Ages	H. M. Magdalena, Wormer
Woe.25	08.30 u	Herdertjesmis – kinderwoorddienst	St. Petrus,
	10.00 u	Eucharistie	St.-Bonifatius, Zaandam
	10.00 u	Eucharistie – herdertjesmis	H. Odulphus, Assendelft
	10.00 u	Eucharistie	H.M. Magdalena, Zaandam 'Kalf
	10.00 u	Eucharistie	St. Petrus, Krommenie
	10.00 u	Viering	HH. Martelaren van G, Koog a/d Zaan
	10.00 u	Viering	H.M. Magdalena, Wormer
Do. 26	12.00 u	Kindje wiegen	H.M. Magdalena, Wormer
	10.00 u	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
	10.00 u	Eucharistieviering	St.-Bonifatius, Zaandam
	Vr. 27	09.00 u	Eucharistieviering / <i>zaal pastorie</i>
19.00 u		Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Za. 28	19.00 u	Eucharistieviering	St.-Bonifatius, Zaandam
	19.00 u	Eucharistieviering	H. M. Magdalena, Zaandam 'Kalf
Zo. 29	10.00 u	Eucharistieviering	St.-Bonifatius, Zaandam
	10.00 u	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
	10.00 u	Viering	St. Petrus, Krommenie
	10.00 u	Viering	HH. Martelaren van G, Koog a/d Zaan
	10.00 u	Viering	H. Jozef, Zaandam
	10.00 u	Viering	H. Maria Magdalena, Wormer

*** Toegangskaarten Kerst-Nacht-Viering Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam noodzakelijk!**

Kaarten á € 2,- zijn verkrijgbaar op zaterdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur; na afloop van de weekendvieringen achter in de kerk en op dinsdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 aan de pastorie.

En vrede op aarde...voor wie?

Het wordt weer Kerstmis. Maar Kerstmis vieren wij in de kerk bijna iedere zondag. Pardon?? *Eer aan God in den hoge...* zo begint het Gloria. Waar komen die woorden vandaan? Je vindt ze in het kerstverhaal van Lukas (hoofdstuk 2). Na de geboorte van Jezus komt een engel naar de herders in het veld om hen de geboorte van Jezus te melden. Ze schrikken zich rot maar de engel zegt: *vrees niet...heden is u een redder geboren!* En vervolgens horen wij: *Opeens voegde zich bij de engel een hemelse legermacht. Zij verheerlijkten God met de woorden: eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft...* (vers 13 en 14). Wat gek eigenlijk, altijd gedacht dat er stond:...aan mensen van goede wil. Zo luidde inderdaad lang de vertaling van het Latijnse *...hominibus bonae voluntatis*. Maar de oorspronkelijke Griekse tekst, vertellen bijbeluitleggers, kun je beter vertalen met *mensen in wie God welbehagen heeft* of *die Hij liefheeft* of nog beter *mensen van Gods genade zijn*. Daarmee geef je aan dat er geen sprake is van ruilhandel. Mensen krijgen niet in ruil voor hun goede wil de vrede van God. Wat heb je immers aan mensen van goede wil? Je herkent het wel. Er moet behangen worden. Je broer of zus zegt: *ik kom je helpen!* Maar op de afgesproken dag zie je niemand. *Sorry, helemaal vergeten!* krijg je te horen als je vraagt waarom hij of zij niet kwam opdagen. Het gaat er dus niet om dat je van goede wil bent, maar dat je goede, rechtvaardige dingen doet!

In dit vers uit het Lukas-evangelie gaat het om mensen aan wie de boodschap van het rijk van God gebracht wordt en zo Zijn genade ontvangen om het goede te doen en dáármee eren zij God. Wat is het resultaat? Vrede en gerechtigheid!

Het Gloria was van origine in het oosten een ochtendlied. Pas in de 6^{de} eeuw wordt het door paus Symmachus opgenomen in de viering van de eucharistie. Tijdens een nachtmis van Kerstmis zette hij het in en liet het door de hele gemeenschap zingen. We zingen het nu samen op de zon - en feestdagen buiten de Advents - en Veertigdagentijd.

Het Gloria is een loflied, maar tegelijk ook een stellingname: vóór de God van Jezus en tégen andere machten en krachten. De eerste woorden van het Gloria zijn de woorden van een hemelse legermacht. Dat betekent meteen kritiek op de aardse legermachten van de Romeinse keizer Augustus, die Palestina toen bezet hield. Het is gericht tegen de zogenaamde *pax romana* van die vergoddelijkte keizer en het brengt vrede aan de mensen van Gods genade, voor wie Hij partij kiest. Allereerst de herders, uitschot in die dagen en in hun voetspoor - zie Lukas 4 - de armen, gevangenen, verblinden en onderdrukten. Koos God alleen toen partij? Nee, het gebeurt tot op vandaag dus God keert zich ook tegen de valse machthebbers in onze dagen, die oorlog maken en mensen uitroeien, tegen valse politici die alleen maar schreeuwen, ophitsen omwille van hun eigenwaan. Het Gloria van de engelen wordt zo ook ons protestlied van verlangen. Naar wat? Naar vrede voor mensen, die niet alleen het goede willen, maar ook het goede doen, dus Gods wil doen. Voor die genade, die inspiratie danken wij Hem in zijn grote heerlijkheid.

Eer aan God èn vrede en recht voor mensen: kan dat wel samen gaan? Sterker nog: het kan niet zónder elkaar. Wie God eert zet zich, aangespoord door Zijn/Haar bevrijdende Geest, in om het goede te doen voor al die mensen die tekort komen. Dan komt er eindelijk vrede, zingen de engelen in de Kerstnacht ons toe. En wij zingen het ze na - zondag na zondag. Om vervolgens het goede te doen opdat keizer Augustus, koning Herodes, Pilatus en hun huidige navolgers het laatste woord niet zullen hebben. Dat is de boodschap van Kerstmis!